

Geachte ouder(s),

Van harte Gods zegen toegewenst over het jaar onzes Heeren 2021! Dat we ook dit jaar biddend onze ogen zullen opheffen tot God Die in de hemel woont, Hem biddend om Zijn hulp en bijstand in alle dingen die ons dit jaar, zowel m.b.t. tot school als gezin, in Zijn voorzienigheid toekomen.

In het RD van 31 december jl. stond een samenvatting van de uitleg van Habakuk 3 door D. Martin Lloyd-Jones. We citeren twee gedeeltes uit dit artikel, wat we u mee willen geven ter overdenking met alles wat achter ons ligt en wat ons nog toekomt. 'Dit is van groot belang voor het begrijpen van de tijden waarin we leven. We moeten leren God te zien in Zijn heilige tempel, boven de gang van de geschiedenis en boven de wisselende tonelen van de tijd. In Gods tegenwoordigheid is het enige wat naar voren komt de heilige natuur van God en onze eigen zonde.'

In Habakuk 3 vers 2 staat: 'Uw werk, o HEERE, behoud dat in het leven, in het midden der jaren...' Over dit 'zeer geschikte' gebed schrijft Lloyd-Jones onder andere: 'Waar maken we ons de meeste zorgen om als christen? Zijn het de gebeurtenissen in de wereld om ons heen? Of is het de naam en de eer van onze almachtige God, de gezondheid en de toestand van Zijn kerk, de voorspoed en toekomst van Zijn zaak onder de mensen?'

Via deze link kunt u het lezenswaardige artikel in z'n geheel lezen:
<https://www.rd.nl/artikel/906895-hoe-we-bidden-moeten-in-een-crisis>

Thuiswerk

Deze dag is de thuiswerk-periode ook begonnen. Het zal door iedereen verschillend ervaren worden; voor het ene gezin zal het makkelijker zijn dan voor de andere. Als school proberen we u, hoewel op afstand, met raad en daad bij te staan. Schroomt u daarom ook niet om contact op te nemen met de onderwijzers, IB'er of ondergetekende als er vragen zijn over het thuiswerken of anderszins.

Om u wat structuur in de dag te bieden, wordt er om **negen uur** een Bijbelverhaal uitgezonden en om **kwart over één** een verhaal uit de Kerkgeschiedenis. U kunt dit beluisteren via: <https://hhkstaphorst.kerkdienstluisteren.nl/> Naast het werk wat door de meester of juf is opgegeven (en dit is leidend!), zijn er nog een aantal extra mogelijkheden. We benoemen ze hieronder in het kort.

- Meester Scherpenisse heeft u voor de vakantie een mail gestuurd over OnlineKlas en evt. de Plusklas, zie die mail voor verdere informatie hierover.

- Op dinsdag worden de teksten van Nieuwsbegrip gemaild. Let op, dit is niet verplicht! Laat het uw kind(eren) maken als er nog tijd en energie over is na het maken van het opgegeven huiswerk. Uw kind weet wel welk niveau hij of zij heeft.

- In de bijlage vindt u een document wat is opgesteld door juf Van Dorp met opdrachten die u zou kunnen doen voor het vak Engels.

Lief en leed

Leerlingen

Net als in de vorige 'lock-down' noemen we ook nu de jarigen, zodat er meegeleefd kan worden d.m.v. een bericht of kaart.

In de vakantie waren jarig:

- 21 december – Juliët Hofstede
- 22 december – Mirjam Coster
- 23 december – Marnick Bouwman
- 24 december – Juf Van der Woude
- 28 december – Niek Timmerman

Allemaal van harte gefeliciteerd! We wensen jullie van harte Gods zegen toe over het nieuwe levensjaar.

In de komende weken zijn jarig:

- 4 januari – Dynand Kloosterman
- 5 januari – Elisa Dons
- 5 januari – Nieklas Veijer
- 6 januari – Izak Coster
- 8 januari – Daniël Compagner
- 10 januari – *Ferdinand Slager*
- 12 januari – Juf Mensink
- 13 januari – Jasmijn Jansen

- 13 januari – Joas Mokken
- 15 januari – Judith Bijker
- 16 januari – Willianne Ruitenbergh

Naast alle blijdschap bij een verjaardag is er ook verdriet gekomen. Daarbij denken we aan het sterven van twee oma's van gezinnen (fam. Slager – Gem. 199 en 199a / fam. Kooiker – Gem. 351) betrokken bij onze school. We wensen hen van harte Gods genadige ondersteuning en nabijheid toe.

Er zullen ook gezinnen zijn die zelf, of familie, getroffen zijn door het coronavirus. Van harte sterkte en beterschap toegewenst!

Wanneer er zorgen in de gezinnen zijn die u normaal gesproken ook aan de school zou melden, stellen we dat nu ook op prijs, zodat er vanuit school meegeleefd kan worden!

Personeel

Juf Kers meldde vandaag dat ze in blijde verwachting is. Ze verwachten in juli hun vierde kindje. We willen de juf hier van harte mee feliciteren en haar een goede en voorspoedige zwangerschap toewensen!

Aan de leerlingen...

Wilt u het briefje voorlezen aan uw kind(eren)?

Jongens en meisjes,

Een kort briefje aan jullie. Opnieuw zitten jullie thuis. In plaats dat je op school in de klas zit, maak je nu je huiswerk aan de keukentafel, je bureau of waar dan ook in huis. Je meester of juf heeft je een programma met uitleg gestuurd en thuis zullen papa, mama of een oudere broer of zus je vast helpen met het maken van al dat huiswerk. Zal je goed je best doen? Zal je gehoorzaam zijn en getrouw je huiswerk doen? Het is écht belangrijk om je huiswerk met aandacht te maken!

Je weet van de vorige keren nog wel dat als je iets niet snapt, dat je dan altijd contact kunt zoeken met je meester of juf! Doe dat ook gerust!

Boven alles hoop ik dat je biddend je werk zult doen! Vraag maar eerbiedig, en misschien wel in alle stilte, of de Heere je helpen wil met al het huiswerk. Of de Heere papa en mama wil helpen met al het extra werk wat ze nu moeten doen. Of de Heere de meesters en juffen wil helpen om jullie op afstand les te geven. Of de Heere deze bijzondere tijd wil zegenen tot eer van Zijn Naam.

Zal je het doen?

Van harte een goede en gezegende tijd thuis toegewenst!

Een hartelijke groet van,
Meester Koppelman

Normaal gesproken eindigde de nieuwsbrief met een aantal belangrijke data, voor nu laten we deze achterwege, totdat er meer duidelijkheid komt over het weer doorgaan van het schoolgebeuren.

Voor alle genoemde data geldt: D.V.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman