

Geachte ouder(s),

En zo typen we de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2020 en is ongeveer een derde van dit schooljaar alweer verleden tijd. Het is een vaak gebruikte opmerking: waar blijft de tijd? Ze vliegt voorbij... Psalm 90 gebruikt ook het woord vliegen: 'En wij vliegen daarheen!' Hierbij is de indringende vraag te stellen: 'Waarheen?' Onze levensreis kent een tweërlei bestemming, of eeuwig door genade in eeuwige heerlijkheid of eeuwig daarbuiten in de buitenste duisternis. Waarheen is uw, jouw en mijn reis?

Leerlingen

Instroom

Anne-Lize Kooiker en Miriam Slager zullen volgende week maandag beginnen op school, zij beginnen op de morgens (op de woensdag na) in groep 2. We heten ze van harte welkom en wensen ze een goede en leerzame tijd toe bij ons op school.

Gebroken

Alissa Ruitenbergh uit groep 2 heeft haar sleutelbeen gebroken, voor het herstel is rust nodig, daarom draagt ze haar rechterarm in een mitella. Gelukkig is het wel mogelijk dat ze op school komt, maar is het werken met één arm wel lastiger. We hopen dat de breuk voorspoedig herstelt.

In quarantaine

Versillende kinderen zijn in quarantaine geweest (kortere of langere tijd) of zitten er nog midden in. Het heeft iets onwettelijks om terwijl je gezond bent/likt, thuis te moeten blijven en daar je schoolwerk te doen. Tegelijkertijd roept onze verantwoordelijkheid er ons toe om in goed overleg met de ouders (en evt. met de GGD) de genomen maatregelen na te leven.

Het past ons ook om dankbaar te zijn dat het onderwijs op de school door mag gaan en dat, tot op dit moment, het vrij rustig mag zijn op school m.b.t. de besmettingen. Het zijn onverdiende weldaden die we van de Heere ontvangen.

Afmelden

Heel fijn dat we de ziekmeldingen 's morgens op tijd per telefoon ontvangen! Even een kleine herinnering: zou u op de maandagmorgen niet tussen tien voor half negen en half negen willen bellen? Als personeel zitten we dan bij elkaar in de gemeenschapsruimte voor de weekopening en aangezien daar de telefoonbel zit, is dit hinderlijk. Alvast dank voor uw medewerking!

Zendingsgeld

Gisteren is het zendingsgeld ingezameld voor de stichting Hulpverlening Christenen in Roemenië (HCR). Jaarlijks werden er boodschappen ingezameld waarvan voedselpakketten werden gemaakt, omdat dát dit jaar niet mogelijk is, is er besloten om geld in te zamelen waarvan dhr. Muit (medewerker van HCR in Roemenië) boodschappen doet en daar voedselpakketten van maakt, om deze vervolgens voor de Kerstdagen uit te delen aan de arme gezinnen.

Er is het mooie bedrag van €1372,37 ingezameld! Hiervoor worden jullie hartelijk dank gezegd!

Eindejaarsbijeenkomst

Zoals in een eerdere algemene nieuwsbrief aangegeven, gaat de eindejaarsbijeenkomst niet door. De leerlingen van groep 1, 2 en 3 zouden normaliter die middag op school komen en waren daarom de donderdagmiddag daaraan voorafgaand vrij. Voor dit jaar houden we het normale weekrooster aan en komen deze leerlingen dus donderdagmiddag gewoon op school en zijn ze vrijdagmiddag vrij.

Rapporten

De eerste rapportperiode van het schooljaar zit er bijna op. Volgende week maandag hopen we de rapporten op school te bespreken, daarna worden de rapporten met u besproken op de contactavonden. Deze vinden op school plaats, u ontvangt binnenkort daarvoor de uitnodiging.

In de eerste periode zijn er nog geen CITO-toetsen afgenomen, maar alleen toetsen behorend bij de gehanteerde methodes. Hieruit zijn de cijfers ook opgebouwd.

Schoolkrant - lezen

In de laatste schoolweek van dit jaar ontvangt u de schoolkrant. In deze schoolkrant willen we in het bijzonder uw aandacht vragen voor (voor)lezen. Het is al een tijd geleden dat we de Leesmonitor hebben afgenomen. Deze monitor geeft ons inzicht in de leesmotivatie en –aanbod binnen school, maar ook daarbuiten. Eén van de uitkomsten die opvalt, is dat leerlingen aangeven dat er thuis weinig wordt (voor)gelezen. We begrijpen dat dit een algemene uitspraak is, maar we zien het wel als signaal om het belang van lezen, ook thuis, te onderstrepen!

Op school zullen we, om de leesmotivatie te bevorderen, binnenkort weer starten met de

Boekenproeverij! Daar ontvangen u en de leerlingen t.z.t. meer informatie over.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR-vergadering van 26 november hebben we afscheid genomen van dhr. H. Mussche. Hij vertrok uit de MR vanwege het feit dat hij geen kinderen meer op de Prins Mauritschool heeft. In zijn plaats heetten we van harte welkom dhr. K. Slager (Gem. 311). We wensen hen beiden Gods zegen toe voor de toekomst.

Meester Scherpenisse

Robotica

Vanuit het samenwerkingsverband Berséba, waar onze school bij aangesloten is, zijn gelden vrijgemaakt die specifiek bedoeld zijn om het meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs nog beter op de kaart te zetten binnen de school. Daarom hebben we een leerlijn aangeschaft rondom robotica. Dit houdt in dat we drie verschillende soorten robots hebben binnengekregen waarmee leerlingen kunnen leren programmeren. Door het doen van opdrachten leren leerlingen van groep 1 t/m 8 vooruitdenken, samenwerken en denken in stappen. Dit zijn onderdelen die specifiek in de plusklas terugkomen, maar door deze leerlijn nu ook schoolbreed meer aandacht krijgen.

Meester Scherpenisse

Ontmoet de onderwijzer

Onze school is aangesloten bij 'En dan ben je leraar': het project om meer personeel te werven voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Het personeelstekort is landelijk namelijk nog steeds een nijpend probleem.



Op dit moment is er een nieuwe campagne vanuit deze werkgroep. Met 'Meet the teacher' willen wij samen met hen geïnteresseerden de kans geven om in gesprek te gaan met huidige leerkrachten. Zo kan men ontdekken hoe het is om voor de klas te staan. Graag brengen we u als ouder/verzorger ook op de hoogte van dit online evenement. Mogelijk wilt u zelf eens in gesprek over werken in het onderwijs of kent

u iemand waarvan u denkt dat deze hiervoor geschikt is. Moedig hem/haar gerust aan. U kunt ook helpen door het account van En dan ben je leraar te volgen op LinkedIn, Facebook en/of Instagram en berichten over dit evenement te 'liken' of te delen.

Alvast hartelijk dank! Meer informatie vindt u op www.endanbenjeleraar.nl/meet.

Krentenbaard

Er is melding gedaan van krentenbaard. Wanneer uw kind krentenbaard heeft, is het welkom op school. Wel raden we het aan om, het in overleg met de dokter, te behandelen!

Kerst

Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag. Om ons heen is het te zien en te horen dat iedereen zich opmaakt voor de komende Kerstdagen en de jaarwisseling. Het zijn dagen waarin herdacht mag worden de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Het was een komst in diepe armoede, in een wereld verloren in schuld. Hij werd neergelegd in een kribbe, Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Er was geen aanzien dat wij Hem zouden begeerd hebben. Als we daarop zien, kan er geen sprake zijn van een feest. En toch... het behaagde de Heere om Zijn eigen Zoon te zenden. En door het werk van de Heere Jezus, zal Hij velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden (zonde en schuld) dragen! Wat is de Psalm dan waar (met name de laatste regels):

De steen (*Heere Jezus*) dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

We wensen u gezegende en verwonderende Kerstdagen toe. Eveneens een goede uitgang van het oude jaar en een voorspoedig begin van het nieuwe jaar!

Belangrijke data

10 en 15 december – contactavonden

18 december – rapport mee

21 december tot en met 1 januari – Kerstvakantie

4 januari – weer naar school

Voor alle data geldt: Deo Volente

Met vriendelijke groeten,
mede namens het personeel,
D.J. Koppelman