

Meerwaarde

Project Meerwaarde heeft tot doel de christelijke karaktervorming van de jongeren in Staphorst te stimuleren. Via de nieuwsbrief nemen we u mee in bepaalde gedachtegangen en/of informeren we u over relevante zaken. Vragen? Mail gerust naar rddiensten@gmail.com

Sociale controle is iets waar we vast allemaal onze gedachten bij hebben. Sociale cohesie is wellicht minder bekend. Wat betekent het?

Bij **sociale controle** moeten we denken aan de beïnvloeding of zelfs beheersing van het gedrag van mensen. Vanuit een grote/dominante groep wordt bepaald gedrag verwacht en als norm gesteld. De individuele mensen en groepen mensen worden geacht zich aan te passen aan die normen.

Bij **sociale cohesie** moeten we denken aan de kleefkracht, de verbinding in een samenleving. De mate waarin mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en het algemene welzijn van bijvoorbeeld hun jeugd. In de praktijk zien we dat sociale controle meer over gedragsregels (normen) gaat en dat sociale cohesie meer over dieperliggende overtuigingen (waarden).

Er is een dorp nodig

Afgelopen dinsdagavond was er een webinar waarin het project Meerwaarde kort is toegelicht. Ik heb toen genoemd dat er een heel dorp nodig is om een kind op te voeden. Dat is nodig, omdat kinderen, jeugd, zich in dat dorp en buiten dat dorp bewegen en beïnvloed worden. In de gezinnen, op school, in de kerk, op het werk, bij een vereniging. Overall is op een bepaalde manier sprake van opvoeding. Hoe? Door voorbeeldgedrag, door lessen op school, gesprekken in het gezin, het leven te spiegelen aan God wet, feedback op het werk, samen te werken bij een vereniging. Opvoeding is breed en er zijn vele kanalen die bijdragen aan de opvoeding. Er zijn ook ongewenste kanalen, waar we de grip niet op (lijken te) hebben. Denk alleen al aan de sociale media en vrienden met verkeerde invloeden.

Met project Meerwaarde vinden we het belangrijk om in te steken op de kracht van de sociale controle: er zijn normen waar we gezamenlijk voor staan en daar komen we voorop, die handhaven we. Dat kunnen we verrijken door sociale cohesie, door aandacht te schenken aan datgene wat er toe doet in het leven, door samen te werken, de verbinding te zoeken en elkaar te ondersteunen.

Als identiteitsgebonden 'partijen' hebben we elkaar nodig, juist in deze tijd. Met name als we ons realiseren op welke wijze opvoeding en beïnvloeding plaatsvindt. We hebben niet overall grip op, daarom het beeld van de cirkels rondom de jeugd. We hechten eraan om de samenwerking rondom de jeugd te versterken, zodat datgene waar we wel grip op hebben door ons wordt benut.



Kind centraal

In de opvoeding van kinderen staat het kind centraal. Niet in de zin van dat het kind al z'n wensen vervuld moet krijgen, maar het belang van het kind. Als Scholen met de Bijbel staan we voor Bijbels genormeerd onderwijs, de Heere heeft zijn Woord gegeven en van daaruit mogen de kinderen onderwijs voor nu en later ontvangen. Dat is in hun belang. Dat kunnen we echter niet alleen, dat doen we samen met kerk en gezin. De cirkels rondom de jeugd moeten daarom transparant zijn en op elkaar aansluiten. Zo voorkomen we ruimte tussen de cirkels en ruis in de opvoeding. Zo voorkomen we dat de grip van de ongewenste kanalen groter wordt dan die van de kanalen die staan voor het (voor)leven vanuit Gods Woord.

Dat vraagt om gebed, het betreft immers een geestelijke strijd. Maar het vraagt ook om verantwoordelijkheid nemen. Door gezin, school en kerk als een levende en inhoudsvolle verbinding te zien in plaats van als gescheiden werelden, door opvoeding als een roeping te zien en daarin verantwoordelijkheid te nemen richting anderen en dat omgekeerd ook te verwachten. Je hebt immers een heel dorp nodig.... En dan hebben we het nu alleen nog over gezin, school en kerk.

Samen zingen

Met het zingen van Psalm 86 vers 6 bidden we de Heere om een samengevoegd hart. Eén hart om van daaruit te wandelen in Zijn waarheid, tot de vrees van Zijn naam.

Leer mij *naar Uw wil te hand'len*, 'k Zal dan *in Uw waarheid wand'len*;

Neig mijn *hart*, en voeg het saâm tot de *vrees van Uwen naam*.

HEER, mijn *God*, ik zal U loven, heffen 't *ganse hart naar boven*;

'k Zal Uw *naam en majesteit eren tot in eeuwigheid*.

Als we dat vers zingen als gemeenschap, laat dat neigen van onze harten en het samenvoegen van ons collectieve hart dan ons gebed zijn. Zo voorkomen we dat **sociale controle** geschied vanuit uitgeholde normen. Zo zorgen we ervoor dat we als gemeenschap vanuit Bijbelse waarden en normen en vanuit verbinding de dingen doen die nodig zijn. Dat is **sociale cohesie** en de daaruit volgende controle is ter bevordering van onze jeugd.

Hoe dan?

Vanuit project Meerwaarde zullen we allereerst binnen de scholen het thema opvoeding, als onderdeel van de christelijke karaktervorming, nadrukkelijk onder de aandacht (blijven) brengen. Daarnaast willen we de verbinding met andere partijen versterken om vanuit onze identiteit – waar de mogelijkheden zich voor doen – gezamenlijk op te trekken. Een goed functionerende driehoek tussen kerk – gezin – school is immers in het belang van onze kinderen, onze jeugd.

De komende tijd betrekken we daar de leerkrachten, ouders en kerken bij, evenals initiatieven die passen bij onze identiteit. Bidt en werkt u mee?

Met hartelijke groet,

Robert Duiker

Projectleider Meerwaarde